

*Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,
je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.*

René Verheylewegen

geboren in Erps-Kwerps op 8 september 1946
en overleden in Binkom in WZC 't Spelthof
op 18 maart 2020.

Dit melden u:

Willy en Suzanne Verheylewegen - Peeters
Marc en Karine Verheylewegen - De Keyser
Cynthia, Arne, Eline
Frank en Marleen Mertens - Verheylewegen
Dries en Sanne, Nick
Werner en Kristel Verheylewegen - Braem
Matthias en Jasmine

† Marcel en Elza Verheylewegen - Van Cutsem
kinderen en kleinkinderen

zijn naaste familie

De families Verheylewegen en Abeloos

Met dank aan zijn dokter Outtier en dokter Charlier
en aan het verzorgend en verplegend personeel van het WZC 't Spelthof
voor de steun en toegewijde zorgen die ze hem gaven.

Gelet op de richtlijnen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad
zijn wij genoodzaakt om afscheid te nemen in intieme kring.