

*Het leek voor ons zo normaal
dat je er was
tot nu het moment gekomen is
dat we je moeten missen.*

Elisabeth Rayé

weduwe van Lieven Vanden Eynde

geboren in Leuven op 12 maart 1923
en overleden in het Heilig Hartziekenhuis
op 29 september 2024.

*De afscheidsplechtigheid en asuitstrooiing
zullen plaatsvinden in intieme kring.*

U kan Elisabeth een laatste groet brengen
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
op donderdag 3 oktober 2024 van 19 tot 19.30 uur.

Ze leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Charles en Annemie Segers - Vanden Eynde
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Luc en Ria Vanden Eynde - Vanesch
kind en kleinkind

Met dank aan haar huisarts Miek Spileers,
de medewerkers van Familiehulp,
thuisverpleging Bondgenoten, kinesist Jos Frederickx
en aan het verzorgend en verplegend personeel van de
palliatieve zorgenheid van het Heilig Hartziekenhuis.

Rouwadres:
Familie Rayé, p/a Begrafenissen Pues
Eikestraat 2, 3020 Herent