



*Voor mijn moeite, nood en pijn
Moet er een tuin van sterren zijn
Ida Gerhardt*

Margot Kamers

° 26 september 1947 – † 30 september 2024

Weduwe van John Rega († 2010)

*Juf van het eerste leerjaar in de Gemeentelijke Basisschool in Meerbeek
Vrijwilligster bij Ave Regina, nu vzw Adem*

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de afscheidsviering
in de aula van het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee
op dinsdag 8 oktober om 14 u.

Na de viering volgt de asverstrooiing op het kerkhof van
de Sint-Jan-Evangelistkerk in de Abdij van Park.

*Ik sta aan de rand van het strand.
In de ochtendbries glijdt een zeilboot naar de oceaan.
Hij is schoonheid, hij is leven.
Ik kijk hem na tot hij aan de horizon verdwijnt.
Naast mij zegt iemand: "Hij is weg."
Waarheen? Uit mijn gezichtsveld verdwenen, dat is alles.
Hij draagt zijn mast even hoog en zijn romp heeft nog altijd kracht
om zijn menselijke lading te dragen.
Zijn verdwijning uit mijn gezichtsveld is iets in mij, niet in hem.
En net op het ogenblik dat iemand naast me zegt: "Hij is weg",
zijn er anderen die hem aan de horizon zien verschijnen
en die vol vreugde roepen: "Daar is hij!"*

Dàt is de dood.

William Blake

Mijn laatste groet is voor hen die mij in mijn onvolmaaktheid kenden en me liefhadden.

R. Tagore