

*Leven is eeuwig en liefde is onsterfelijk.  
De dood is slechts een horizon  
en een horizon is niets anders  
dan de grens van ons gezichtsvermogen.*

De HEER

## Frans Elsen

geboren in Leuven op 18 augustus 1955 en rustig van ons  
heengegaan in het UZ Gasthuisberg in Leuven op 1 mei 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,  
maar gezien de huidige omstandigheden  
zal de plechtigheid doorgaan in intieme kring.

Nadien volgt de begraving van de urne  
op de begraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo.

Dit melden u:

Jean en † Marie-Jeanne Heremans - Elsen  
Jozef Elsen en Marie  
Paula Elsen  
† Victor Elsen  
Daniel Elsen  
† Eddy en Myriam Peeters - Elsen  
Rudy en Martine Elsen  
Dominique Elsen

zijn broers en zussen

Pascale, Sanne, Jana, Nancy, Joeri, Gunther, † Kristof,  
Wendy (zijn petekind), Saskia, Michaël, Stephanie, Tommy, Julie, Jelle  
zijn neven en nichten

Met dank aan de dokters en de verpleging van het UZ Gasthuisberg  
en in het bijzonder aan Michaël voor de goede zorgen.

U kan Frans een laatste groet brengen in het funerarium PUES,  
Eikestraat 2 in Herent tot donderdag 6 mei 2021 - 18 uur  
na telefonische afspraak op 016 60 15 06.