



*Achter de woorden zal ik me verschuilen
Achter de wind die het water doet huilen.*

*Daar is de maan die me stil komt begroeten
Wit schijnt het licht op het zand aan mijn voeten.*

*Niemand die ziet wat ik hier heb gebouwd
Een schip om te zeilen, de golven zijn zout.*

*Nu ben ik weg en dwars door het licht
Vaar ik naar jou toe in mijn gedicht.*

*Verdrietig, maar dankbaar
voor alles wat hij voor ons en anderen heeft betekend,
delen wij u mede dat onze lieve zoon en broer is overleden*

MARC DE RYCK

° Leuven, 20 oktober 1957 - † Wilrijk, 4 maart 2024

Dit melden u:

Mevrouw Godelieve Harth *zijn moeder,*

Jan en Cathy De Ryck - Tarutani
Godelieve jnr "Lieveke" De Ryck†

Paul De Ryck

Peter De Ryck

Luc en Nancy De Ryck - De Ceuleneer

Liesbeth en Marc De Ryck - Kleynen

zijn broers, zussen, schoonzussen en schoonbroer,

Jeroen De Ryck

Marnick De Ryck

zijn neefjes,

de families De Ryck, Harth en De Schepper

We nemen afscheid van Marc op dinsdag 12 maart 2024 om 11 uur
in de kerk Heilig Hart in Kessel-Lo (Blauwput), Diestsesteenweg,
waarna we hem zullen te ruste leggen op de begraafplaats
van de abdij van Vlierbeek.

U kan Marc een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Geldenaaksebaan 344 in Heverlee
op zaterdag 9 maart 2024 van 16 tot 17 uur.