

*Het diepste verdriet wordt zo dikwijls verzwegen,  
voor het diepste geluk schieten woorden tekort,  
wij zijn met ons diepste verlangen zo verlegen,  
waar het liefste bezit herinnering wordt.*

*Toon Hermans*

MEVROUW

# Hilda De Ryck

geboren in Anderlecht op 20 december 1937  
en onverwachts van ons heengegaan in Bonheiden op 12 maart 2026.

Dit melden u:

Serge en Veerle Vanden Berghen - Van Craenenbroeck  
Naomi (haar metekind) en Jan, Louis  
Kenya  
Jan

Ivo Vanden Berghen  
Birgit en Laurens  
Dries

*haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon*

Marcel † De Ryck  
Hilaire en Odette De Ryck - De Saeger  
Vincent (haar metekind)

*haar broers, schoonzus en neef*

Met dank aan de verpleging van wzc Molenstee in Kampenhout voor de goede zorgen.

De afscheidsplichtigheid heeft plaatsgehad in familiekring

Rouwadres: Fam. Hilda De Ryck p/a Begraffenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle