



Het aardigste aan plezierige dingen is de herinnering

Watou

Dina, Josée, Francisca De Bleser

geboren in Malderen op 17 mei 1944
en overleden in Leuven op 7 oktober 2021.

Volgens haar wens werd haar lichaam
afgestaan aan de wetenschap (KU Leuven).

Wij nodigen u uit om samen met ons Dina te herdenken
op zaterdag 30 oktober 2021 om 10.30 uur
in de Sint-Jan-de-Doperkerk in het Groot Begijnhof te Leuven.

Parking is voorhanden.

*Met bijzondere dank aan het Neuromusculair Centrum (NMC)
van het UZ Gasthuisberg, de vrijwilligsters van Pallium,
het personeel van thuisverpleging Meerdael, het personeel van het
Heilig Hartziekenhuis met in het bijzonder van de palliatieve eenheid
De Brug en aan haar huisartsen Dr. M. Libert en Dr. R. Burssens.*

*Dank ook aan haar goede vrienden en vriendinnen, de klasgenoten
van de Ursulinen in Mechelen en van de Engelse les in Aarschot,
de tennisvrienden van Aarschot en Lovanium, en de lieve bureu
uit de Brouwersstraat. Zij hebben haar samen liefdevol omringd.*

*De vrijwilligers van Wens Ambulancezorg vzw hebben Dina geholpen
een laatste wens te vervullen, waarvoor onze oprechte waardering
(wensambulancezorgvzw.be/steun/)*

Zus van

Aimée De Bleser (†)

Letty De Bleser en Ludo Vleugels

Lydia De Bleser en August Van Gysel

Nancy De Bleser (†) en Leon Van Malderen en partner Anneke Allaert

Rita De Bleser (†) en Martin Hund (†)

Jan De Bleser (†)

Gerda De Bleser (†), haar tweelingzus

Ria De Bleser, haar mantelzorgster

Tante van

Michel Vleugels en Riet Driedonkx en haar kinderen

Pascale Vleugels en Peter van Dam en kind

Patricia van Gysel en Jaak De Ridder en kinderen

Danielle van Gysel en Patrick De Mey, kinderen en kleinkinderen

Karine van Gysel

Christine van Malderen en Steven Cuypers, kinderen en kleinkinderen

Nico van Malderen en Marjan van Himbeek en kinderen

Christoph Flink

Veronique Flink en kinderen

Lisbet Gielen en Jan Curinckx en kinderen

Katrien Gielen en Rudi Mennens en haar kinderen

Sofie Gielen, haar geliefde metekind