



*Geen weg te lang, geen berg te hoog, geen hindernis te groot
en onderweg valt er altijd iets boeiends te ontdekken...*

Yvonne Cortoos

Echtgenote van Georges Laevers †1977

geboren in Opvelp op 9 februari 1924
en overleden in Leuven in wzc De Wingerd op 13 april 2024.

Mama van

Ferre Laevers en Dora Hermans

Lieve Laevers en Jos Torbeyns
Jean Laevers† en Katlijn De Roeck

Anny Laevers

Christine Laevers

Ingrid Laevers en Liebrecht Salen

Marraine en mémé van

Hannah en Tom, Luca, Lies en Finn
Simon, Lasse en Olivia

Tim

Linde, Maya en Mali

Lore en Bram, Leon en Elli

Floris

Julie en Marco, Jonah, Liv en Lotte

Melanie en Robin

Steve en Shana

Ugo en Julie, Isa en Nel

Tara en Lars, Ohin en Louah

Tobias en Sarah, Moya

Melchior

Mika en Jolien, Robin

Mama bewaarde een speciaal plekje in haar hart voor Rita Vandenberghe†

Delen mee in het verlies

Anny Vidal en de families Cortoos en Torbeyns

Wij blikken met warmte terug op haar jaren in De Wingerd. Dank aan de bewoners van Woning 14 die als één familie, elk met hun eigenheid, kleur gaven aan het samenleven. Dank aan het hele zorgteam dat met zijn deskundigheid, toewijding en liefdevolle zorg veel voor mama betekend heeft.

We nemen afscheid in intieme kring.

Volgens haar wens wordt Yvonne begraven bij Georges op het oude kerkhof in Wersbeek.