

Mimi, we hebben genoten van ons samenzijn.
Je toewijding, eerlijkheid en oprechtheid
is bij iedereen alom gekend.

De laatste maanden waren hard en pijnlijk,
maar toch hield je het hoofd rechtop en verzachtte
je voor iedereen het leed met een lach, een grap
en een knuffel. Dit afscheid doet allen pijn,
maar laat ons voor altijd de prettige tijd gedenken
met ons mimike.

Mama, mimi, slaap zacht en tot ziens.

Tot het laatst wilde je leven,
door sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
Je was een schat voor ons allen,
je moeten missen zal ons zwaar vallen.
Maar ondanks je verlies van de strijd om het leven,
heb je ons een heel stuk geluk
en ontzetten veel liefde gegeven.



*Je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer ben je aan je laatste beetje toe.*

Angeline Berthels

weduwe van Alfred Bertels

geboren in Korbeek-Dijle op 14 januari 1934
en plots van ons heengegaan in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 18 juli 2021.

Volgens de wens van Angeline nemen we afscheid in intieme kring.
Dit afscheid heeft een besloten karakter.

U kan Angeline een laatste groet brengen in het funerarium Poes,
Eikestraat 2 in Herent, na telefonische afspraak op het nummer 016/60 15 06
tot en met zaterdag 24 juli 2021 - 18 uur.

Dit melden u :

haar kinderen

Rudi en Nancy Vanuffelen - Bertels
Wilfried en † Jeanine Roelants - Bertels

haar kleinkinderen

Nick en Glenn Vanderauwera, haar oogappels
† Wendy Roelants
Wendy Roelants en Ignace De Roost
Annelies Roelants en Mario Mattheus
en kinderen

Delen mee in dit verdriet: haar zus, schoonzus, neven en nichten.

Geen bloemen of kransen